

Joris op 't Zand



22 mei 1928 Kerkwijding

16 september 2018 viering (zie blz. 5)

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie van
Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de nieuwe AVG.

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG Amersfoort
☎ 033-4721506

Pastoor L.C.(Louis) Runhaar
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort.
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Assisterend pastoor E.Th.F.M.(Ward) Cortvriendt
☎ 06-83986760; ✉ info@wardcortvriendt.eu

Kerkbestuur
Voorzitter L.C.(Louis) Runhaar.
Secretaris mw. L.(Lydia) Janssen
✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester P.(Paul) de Leeuw van Weenen
✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid Vacature.
☎; ✉

Kosters contactpersoon: mw. E.L.(Inez) de Jager,
✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A.(Anita) de Haart-Wijker,
✉ anitadehaart@kpnmail.nl

Beheer parochiezaal ✉ verhuur@amersfoort.okkn.nl (coördinatie)
Webmaster mw. I.M.(Ingeborg)van 't Erve-Bosch,
✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:
ING: NL62 INGB 0000 4437 46 (voorkeur)
ABNAMRO: NL30 ABNA 0553 1250 60
T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

ING: NL40 INGB 0000 4303 68
T.n.v. Stichting Beheer & Behoud Kunstbezit H. Georgius Amersfoort

Nummer: 201803 *Periode:* juni – september 2018

★Kopijsluiting: 2 september 2018★

VOORWOORD

*Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer,
gelukkig zijn wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst.*

(psalm 119, 1- 3)

Het is een zonnige woensdagochtend. Een groep vrouwen komt samen in een buurthuis (waarom komen op dergelijke activiteiten geen mannen af?) en maakt kennis met elkaar. Daarna lopen we de straat over naar een labyrint, verscholen tussen de huizen. Dit labyrint is door de mensen in de wijk aangelegd en wordt ook door hen onderhouden. Het is een mooi plekje, verschillende planten staan in bloei. Een enkele wandelaar laat de hond uit. Verder is het stil, midden in de stad.



Eén voor één gaan we in stilte het labyrint in. Over de smalle paadjes lopen we voorzichtig naar het centrum. We kunnen niet verdwalen, al draaiend komen we vanzelf bij het middelpunt uit. Onderweg trekt het leven aan ons voorbij. Soms lopen we door, soms lijkt de vaart er wat uit te zijn. Soms komen we iemand tegen, soms lopen we alleen. Ook in het leven zijn er soms onverwachte - en onwelkome-wendingen.

Sommige stukjes zijn kleurrijk, op andere momenten is het leven grauw en grijs.

Al lopend komen er herinneringen op, of wordt het stil in ons hoofd.

De één begroet enthousiast de hond die komt aanrennen, de ander ervaart de hond als een storend element in de stilte. De planten roepen herinneringen op aan de tuin van de jeugd. De stilte wordt begeleid door het gefluit van vogels.

Bij het nagesprek delen we met elkaar iets van onze ervaringen. Al hebben we de wandeling in stilte gedaan, toch is er al een begin van vertrouwen gegroeid.

De levensweg van mensen kan heel verschillend zijn. Sommige mensen hebben veel geluk, anderen krijgen een heel portie zorgen en verdriet te verdragen. Zo'n wandeling door een labyrint kan ons helpen terug te kijken op onze levensweg en te ontdekken wat er belangrijk is. Of wie er belangrijk voor ons is. En het leven in dankbaarheid te aanvaarden.

In de Bijbel komen we het beeld vaak tegen: het leven van een mens lijkt op het gaan van een weg. Christenen werden in de eerste eeuwen wel mensen van de weg genoemd.

We gaan die weg door bergen en door dalen.

Psalm 119 zingt over de weg, over de volmaakte weg zelfs, over de weg van de Heer. Niemand van ons zal zeggen dat hij of zij een volmaakte weg gaat. Zoals ik al schreef: we gaan de weg door bergen en door dalen. Met allemaal een eigen portie vreugde én verdriet.

We maken keuzes, soms vallen die keuzes achteraf goed uit, soms valt het tegen.

Soms lijkt ons leven bepaald te worden door toevalligheden, door omstandigheden. Onze invloed is beperkt. Maar volmaakt? Wie durft dat van haar of zijn eigen leven te zeggen?

Ik denk dat psalm 119 niet gaat over *welke weg we volgen* in ons leven. Maar dat de psalm gaat over *hoe wij die weg volgen*. We hebben niet alle omstandigheden in de hand, maar kunnen wel kiezen om het goede te doen. Het goede doen, is in deze psalm precies hetzelfde als leven volgens het Woord van God.

Ik geloof niet dat mijn levensweg wordt bepaald door de Heer. Als mensen hebben wij een eigen verantwoordelijkheid. Maar Hij kan ons wel de goede wegen wijzen, in de betekenis van: wijzen wat goed is voor ons, voor de naaste en voor de wereld.

Welke afslagen nemen we? Welke keuzes maken we?

Met welke mensen trekken we op? Wat jagen we na?

Ach, volmaakt worden we voorlopig niet.

Maar dat maakt de oproep niet minder uitnodigend.

Ook zonder labyrint kun je nadenken over de goede weg, de weg die de Heer ons wijst.

Een goede reis gewenst



Joke Kolkman, pastoor Arnhem en Nijmegen

Parochianen en gastleden

Op zaterdag 14 april overleed een parochiaan op een gezegende leeftijd. De donderdag ervoor ontving hij in het bijzijn van zijn familie het sacrament der zieken. De eucharistieviering bij de uitvaart vond plaats in onze parochiekerk. Aansluitend hieraan werd in kleine kring afscheid van hem genomen in de aula van het crematorium van begraafplaats Amersfoort in Leusden. We bidden dat hij mag rusten in vrede.



Eén van zijn vele bloemcreaties

Hertelijk
Welkom!

Als gastleden verwelkomen we in de parochie Jos en Jenny.



Afwezigheid pastoor Louis

Waarneming tijdens zijn zomervakantie geschiedt door pastoor Ward.

Verslag van de gemeentevergadering van 25 april

Als het goed is hebben de meesten van u het voorlopige verslag al digitaal ontvangen, daarom hieronder een korte selectie van de besproken zaken.

Mededelingen van het kerkbestuur:

- Mogelijk gaat de kerstnachtdienst eerder beginnen.
- Lydia is benoemd als tweede synodaal.
- Pastoor Louis oriënteert zich op het mogelijk gebruik van een andere Bijbelvertaling.

Het jaarverslag en het financieel verslag van 2017 worden besproken en goedgekeurd.

Dick doet kort verslag van de Synode (zie vastennummer JotZ 2018) en daar wordt door meerdere parochianen op gereageerd.

Het terugbrengen van de pastorale inzet van 0.9 naar 0.7 FTE wordt besproken. De inkrimping is pijnlijk. Het kerkbestuur presenteert een plan om het parochiepastoraat enigszins te vernieuwen en aan te passen aan de toekomstige situatie. Tijdens de vergaderingen worden hiertoe nog verdere suggesties aangedragen.

Het kerkbestuur doet een voorstel voor de viering van drie jubilea.

Tijdens de rondvraag worden een aantal voorstellen gelanceerd die nog nader uitgewerkt zullen worden.

Wilma, namens de redactie

Wilt u meer weten of het verslag alsnog toegestuurd krijgen, neem dan contact op met onze secretaris.

Lectorenopleiding afgerond en verder ...

Parochianen Gerard en Dick hebben in de afgelopen twee jaar deelgenomen aan de lectorencursus die door de kerk wordt aangeboden. Deze opleiding plus de aanvullende module 'het schrijven en houden van een overweging' hebben zij onlangs met goed gevolg afgerond. Eind mei ontvingen zij een certificaat. Een mooie prestatie die een felicitatie waard is!

Het kerkbestuur zal aan de bisschop verzoeken om Dick te benoemen als lector. Dick heeft aangegeven de lectoren Judith en Dorien te willen versterken in het verzorgen van de diensten van Schriftlezing en Gebed.

Hoewel Gerard ook een certificaat heeft ontvangen, komt hij, gezien zijn leeftijd, niet in aanmerking voor een benoeming. Gerard blijft zijn taken in de parochie gewoon doen. Gerard en Dick, veel dank voor jullie inzet, de tijd en de energie die jullie willen investeren in de geloofsgemeenschap!

Parochiefeest vanwege drie jubilea

Op zondag 16 september vieren we drie jubilea in onze parochie:

de vrouwenvereniging Clara bestaat 100 jaar, het koor bestaat eveneens 100 jaar en ons kerkgebouw werd 90 jaar geleden gewijd.

We bundelen de viering van deze drie jubilea; het programma ziet er als volgt uit (tijden, behalve aanvang viering, zijn een indicatie):

10.00 uur Feestelijke eucharistieviering waarin bisschop Joris voor zal gaan.

11.30 uur Koffie met iets lekkers.

11.45 uur Oud-pastoor Grete Verhey biedt het eerste exemplaar van haar boek over Sint Joris aan onze parochie aan.

12.00 uur Parochielunch waarvoor we allemaal iets lekkers kunnen meebrengen dat we samen opeten*.

Tijdens deze lunch zal het jubilerende koor een speciaal lied ten gehore brengen.

14.30 uur Afsluiting parochiefeest

We halen graag parochianen die minder mobiel zijn op voor de viering en/of voor de parochielunch, zodat iedereen het parochiefeest mee kan vieren. Aanmelden: ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Heeft u nog suggesties en ideeën voor het parochiefeest dan kunt u contact opnemen met het kerkbestuur via secretaris@amersfoort.okkn.nl

* We proberen het voorbereidend werk zo goed mogelijk te verdelen.

Als u iets wilt maken of kopen voor deze lunch dan heel graag, bijvoorbeeld een stukje Franse kaas, een paar tomaten, een salade, wat ander broodbeleg of wat fruit. Een portie voor twee of drie personen is voldoende, anders wordt het alles bij elkaar al gauw te veel. Het kerkbestuur zorgt voor stokbrood, boter en wat te drinken. Bent u van plan wat te gaan maken of kopen, wilt u dat dan van te voren even laten weten?

Contactpersoon: Lydia

P.S. Fijn als je iets wilt doen voor de lunch maar voel je vooral niet verplicht. Het gaat om de gezelligheid en jouw aanwezigheid.

Cadeautje voor de stad: stilteplek op woensdagmiddag



Wie jarig is trakteert. Daarom bieden we als parochie de stad een jaar lang op woensdagmiddag tussen twaalf en drie uur een stilteplek aan. We bieden het kerkgebouw aan voor buurtgenoten, voorbijgangers en anderen die even stil willen zijn, na willen denken, een kaarsje op willen steken of willen bidden.

Er is inmiddels een werkgroep van tien parochianen en gasten gevormd die gaat zorgen voor de bemensing van de kerk tijdens de stilte uren.

Wie mee wil doen kan zich melden: ✉ secretaris@amersfoort.nl

‘Chef’ onderhoud afwasmachine, koffiezetapparaat en verwarmingsketel

Het kerkbestuur heeft met Evert afgesproken dat hij eerste aanspreekpunt is als het gaat om onderhoud van de afwasmachine, het koffiezetapparaat en de verwarmingsketel. Als er iets mis is met deze apparaten lopen de contacten met de leverancier en met de onderhoudsmonteur via hem. Ook over het vullen van de afwasmachine met afwasmiddel en over het bijvullen van het koffiezetapparaat weet hij ‘alles’. De vraag aan alle parochianen is om met Evert contact te zoeken als je denkt dat er iets mis is met deze apparaten. We zijn blij dat we deze taken bij Evert neer mogen leggen, want het is voor de levensduur van deze apparaten erg handig als één iemand de onderhoudsbeurten bewaakt en de contacten onderhoudt met leveranciers en onderhoudsmonteurs.

Financiën

Goedkeuring

Ook dit jaar is er weer goedkeuring door de bisschop afgegeven. Deze omvat het afgesloten jaar 2016 en de begroting van het jaar 2018.

Collecten

- 24 juni Zeevarenden
- 1 juli Terres des Hommes
- 15 juli publiciteit OKKN
- 22 juli Voedselbank
- 29 juli UNICEF
- 5 augustus honoraria OKKN
- 19 augustus Raad van Kerken
- 26 augustus EduKans
- 2 september opleiding OKKN
- 16 september Timon

terre des hommes 
stopt kinderuitbuiting



Bij alle vieringen is de eindcollecte altijd voor verschillende doelen binnen de eigen parochie bestemd (bloemen, koffie na de dienst, orgelonderhoud, kinderkerk, catechese, jeugd en jongeren, senioren etc.).

Bij de diensten

We bevinden ons in de periode na Pinksteren. Het altaar en de liturgische gewaden zijn groen gekleurd. Een bekend kerkelijk grapje zegt: ‘het is groen, er is niets te doen’. Met dit gezegde wordt bedoeld dat er geen feest of hoogfeest wordt gevierd. Maar dat er niets te doen is, klopt natuurlijk niet. We bevinden ons in de periode na Pinksteren. Het groen dat deze periode kenmerkt, verwijst naar leven en vruchtbaarheid. Kijk maar naar de bomen en de planten die in dit seizoen getooid zijn met uitbundig groen. De bladeren, bloemen en rijpende vruchten zijn voortgekomen uit takken die schijnbaar dood waren. Zo duidt de kleur groen ‘nieuw leven’ aan:

een leven dat zich geïnspireerd door de Geest in innige verbondenheid met Jezus de Messias oriënteert op haar oorsprong en bedoeling bij God. Zoals de lezingen in de paarse veertigdagentijd bedoeld zijn als (hernieuwde) doopcatechese, zo zijn de lezingen in de groene tijd na Pinksteren bedoeld als een soort nascholing: geloofsonderricht voor de gedoopten. Het nieuwe leven dat wij in de doop ontvangen, wordt in deze periode uitgediept, opdat ons leven vruchtbaar mag zijn.



Het groen wordt op zondag 22 juli onderbroken door wit.

Op die dag vieren we de feestdag van Maria Magdalena, de apostelgelijke. De thematiek hiervan kwam twee jaar geleden in het kerkelijke nieuws toen de bisschop van Rome besloot om de liturgische gedachtenis van Maria uit Magdala voor de Rooms-Katholieke Kerk te verheffen tot een kerkelijk feest. Dat deed hij 'om haar te eren als eerste getuige van de verrijzenis van Christus en als waarachtige en authentieke verkondiger van het geloof'. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland viert de dag die gewijd is aan Maria als 'apostel van de apostelen' al sinds 1993 (introductie van het huidige kerkboek) als een feest.

Op zondag 19 augustus willen we met een klein gebaar markeren dat Ward Cortvriendt voor het laatst voorgaat *in zijn functie als assisterend pastoor*. Het is geen afscheid, want tot onze vreugde heeft Ward laten weten dat hij bereid is om met enige regelmaat als gastvoorganger in onze parochie voor te blijven gaan.



De eerste keer is al op zondag 2 september.

Op 22 mei was het 90 jaar geleden dat onze parochiekerk werd ingewijd.



We hebben de viering hiervan uitgesteld tot zondag 16 september, omdat we dit jaar nog twee andere jubilea te vieren hebben: het 100-jarige bestaan van het parochiekoor het eveneens 100-jarige bestaan van vrouwenvereniging 'Clara', vernoemd naar weldoenster Gertrudis Clara van Halteren (1739-1799). Bisschop Joris zal op 16 september voorgaan in de feestelijke eucharistieviering. Aansluitend is er een parochielunch. Het is de bedoeling dat oud-pastoor Grete Verhey tijdens dit samenzijn haar boek over parochiepatroon Sint Joris presenteert.

Verder willen we deze gelegenheid aangrijpen om de stad Amersfoort een cadeautje aan te bieden: een jaar lang is onze kerk iedere woensdagmiddag van 12:00-15:00 uur geopend als 'open plek' in de stad, gewijd aan stilte, gebed, bezinning, schoonheid en ontmoeting. Voor meer informatie, zie de berichten elders in dit parochieblad.

Liturgieavond: “Liturgie in de “black box”?”

Op 18 januari werd een parochieavond gehouden over de beleving van de liturgie. Op deze avond kwam een grote betrokkenheid op en liefde voor de katholieke manier van vieren. Wat telkens terugkeert is het grote belang dat er wordt gehecht aan de *gezamenlijkheid* van de liturgie. Dit is echt een groot winstpunt van de ‘nieuwe’ liturgie in vergelijking met de oude liturgie die tot eind jaren '60 in gebruik was. Dat geldt ook voor de grotere afwisseling die in de nieuwe liturgie gekomen is. Verder helpt de vaste structuur van de liturgie mee aan de gezamenlijkheid en het ‘thuisgevoel’ en dat wordt heel positief gewaardeerd. In de gezamenlijkheid kan ook het individu met zijn/haar eigen beleving en uiting een plek vinden. Woorden die erbij genoemd worden zijn: gemeenschap, inspiratie, rust, reflectie, schoonheid, mystiek, meditatie, verstillig. Opvallend was dat bij ‘reflectie’ ook de schuldbelijdenis als een positief element werd genoemd, als een gezonde erkenning van het eigen tekortschieten, in het licht van Gods barmhartigheid.

Er werden ook aandachtspunten aangedragen. De soms uitgebreide rituelen of plaatselijke gebruiken kunnen ervoor zorgen dat de ‘flow’ van de liturgie onderbroken wordt. Dit doet afbreuk aan de betrokkenheid op het gebeuren en ook op de concentratie. Als voorbeelden worden hierbij genoemd: uitgebreide wierooksessies, omstandige handwassing, lang wachten op de collecte, uitgebreide reinigen en opruimen van het liturgische vaatwerk, het kindermoment dat niet altijd goed aansluit en soms te rommelig verloopt. Deze gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat hetgeen in de altaarruimte gebeurt een soort schouwspel wordt, waarbij de priester, samen met de assistenten, in de beleving van de gelovigen teveel losraakt van de gemeenschap. Dit gaat ten koste van de zo gewaardeerde gezamenlijkheid van de liturgie. Verder wordt de taal van de liturgie op sommige punten als archaïsch beleefd.



Teksten of individuele woorden staan in sommige gevallen te ver af van de hedendaagse taalbeleving en soms weten we niet precies meer wat we nu eigenlijk zeggen of wat er gebeden wordt. Denk aan de bewoordingen van het Gebed van de dag/het feest, de vertaling van het Onze Vader, zinsneden als ‘Onze hulp is de Naam van de Heer’, de respons: ‘... en met uw geest’, of een formulering als ‘het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus beware u ten eeuwigen leven.’ Ook wordt de psalmvertaling uit het kerkboek en sommige liederen beleefd als stug of ouderwets.

De beleving van de liturgie zou geholpen zijn met twee dingen: uitleg van de betekenis van bepaalde liturgische onderdelen en daarnaast, waar dat mogelijk is, enige inperking van ‘vertragende’ of ‘onderbrekende’ onderdelen en aanpassing aan de hedendaagse taalbeleving, zij het mét behoud van waardigheid en eerbied.

Tot slot van deze avond werd door de pastoor opgemerkt dat de aandachtspunten zouden worden meegenomen in het halfjaarlijkse overleg van de Liturgische Werkgroep. Maar wat is die groep eigenlijk en hoeveel heeft ze in de melk te brokkelen?

Liturgische Werkgroep

De werkgroep bestaat al zo'n vijftienvintig jaar en wordt gevormd door de pastor(es) en vertegenwoordiging van lectoren, kinderkerk, acolieten, koor en organisten en komt globaal tweemaal per jaar bijeen. Vast onderdeel van bespreking is de evaluatie van de afgelopen sterke tijd (Advent of Veertigdagentijd) en de hoogfeesten. Wat ging er goed en wat minder, waar moeten we aan denken het volgende jaar ('Dauwt hemelen' laten zingen in de Advent). Daarnaast wordt vooruit gekeken naar het volgende hoogfeest. Welke extra muzikale aandacht geven we aan de Veertigdagentijd, hoe wordt de dienst van Goede Vrijdag vormgegeven, welk project heeft de kinderkerk bedacht en dergelijke? Wanneer de tijd beschikbaar is worden ook meer persoonlijke ervaringen besproken. In de bijeenkomst van maart kwamen de aandachtspunten van de liturgieavond ter sprake. Taalgebruik: in de loop van het jaar zal voorshands worden overgestapt naar de Nieuwe Bijbelvertaling voor de zondagse lezingen en zal er een meer eenvoudige en qua taal meer eigentijdse vorm van het zingen van de gradualepsalm (antwoordlied na de eerste lezing) worden ingevoerd. Omdat de lezingen dan niet meer kunnen worden meegelezen uit het lectionarium zal nog meer van de lezers gevraagd worden qua verstaanbaarheid en voordracht. Een aanbod om 'de kunst van het voorlezen' weer eens wat op te frissen, behoort tot de mogelijkheden. Uit de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie werd vernomen dat daar gewerkt wordt aan alternatieven voor de gebeden van de dag, daar zullen we dus nog even op moeten wachten. Ook andere, eerder genoemde, aandachtspunten werden besproken en hebben ongemerkt ook al aardig vorm gekregen in de zondagse vieringen. Heel concreet was de vraag of de huidige liturgiewijzer voldoet. Om papier te sparen zou de wijzer nog wel kunnen worden ingedikt door bijvoorbeeld de tekst van het Onze Vader niet meer af te drukken. Aan de andere kant wordt de huidige wijzer zeer gewaardeerd als service aan de gasten in de dienst. Naast de wijzer kan namelijk volstaan worden met het Gezangboek. Daarnaast biedt de huidige wijzer de mogelijkheid om eens een lied uit een andere bron op te nemen. De pastoor zal in de zomer wat proefdraaien met een verkorte versie. De werkgroep kan praten over het op zijn kop zetten van de eredienst, maar wezenlijke of opvallende veranderingen in de zondagse liturgie zullen nooit zomaar worden doorgevoerd. Dat is namelijk een diocesane of kerkprovinciale ('landelijke') aangelegenheid. Veranderingen zullen bovendien altijd van tevoren worden aangekondigd (en uitgelegd) door de pastoor in het parochieblad of op een gemeentevergadering.

Pastoor Louis & Emile

Nieuwe Bijbelvertaling

Zoals ik al in de gemeentevergadering heb aangestipt, zullen we vanaf september in de zondagse vieringen gaan lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2014. Belangrijkste reden om te kiezen voor een andere Bijbelvertaling is het toegankelijker en hedendaagser taalgebruik. De Nieuwe Bijbelvertaling is geen onbekende vertaling voor ons, want we gebruiken deze al op hoogfeesten en bij bijzondere gelegenheden. Deze overstap is besproken met en goedgekeurd door onze bisschop. De NBV wordt in de brede oecumene gebruikt en ook al in enkele andere oudkatholieke parochies.



Voor liturgisch gebruik zal een grote lezenaarbijbel (kanselbijbel) worden aangeschaft. Dit is mogelijk dankzij een gulle gift van een parochiaan. Omdat het lezen uit een grote lezenaarbijbel een beetje anders werkt dan het voorlezen uit een lectionarium, zullen de lezers hierover uitleg krijgen.

Ook organiseren we in het najaar, of in het vroege voorjaar, voor lezers en lectoren een trainingsmiddag of -avond over voordracht en stemgebruik.

Pastoor Louis

Kinderkerk

Zoals u weet is er tijdens de kinderkerk aandacht voor diaconie. Dus als het kan, geef uw kind zondags wat geld mee voor het collectebusje.

Tijdens de veertigdagentijd was er een model van een ziekenhuis om te sparen voor het ziekenhuis in Egypte. Met Pasen kregen de kinderen een netje met eitjes. Veel parochianen hebben een netje gekocht. De opbrengst hiervan was bestemd voor het vastenoffer. Er is wel voor € 48,00 verkocht. Op dit moment halen we in de kinderkerk geld op voor stichting Jarige Job. Deze stichting maakt mogelijk dat kinderen uit gezinnen met financiële problemen toch in staat zijn een verjaarspartijtje te vieren.

Meer informatie www.stichtingjarigejob.nl en de vorige Joris op 't Zand.



De planning is om in 2019 te gaan collecteren voor de MAF (Mission Aviation Fellowship). Een organisatie die veel doet aan humanitaire hulp en evangelisatie in moeilijk te bereiken gebieden. Dit gebeurt per vliegtuig. In Nederland is in Teuge een kantoor gevestigd van de MAF.

Op 7 juli is er een opendag met veel activiteiten (kijk op de website www.maf.nl). Dit jaar is een jubileumjaar; de EO gaat een serie uitzenden op NPO2*. U kunt dan alvast kennis maken.

* 7, 14, 21 en 28 juli; 11, 18 en 25 augustus en 1 september

Als dit nummer uitkomt nadert de grote vakantie. Dat betekent dat er van 15 juli tot en met 19 augustus geen kinderkerk is. Op 26 augustus starten we dan weer met de kinderkerk.

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met informatie over de kinderkerk en kinderkerk light ochtenden, het thema en de leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijkse mail (bv. omdat uw (klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt) dan kunt u zich aanmelden via kinderkerk@amersfoort.okkn.nl.

Namens de kinderkerkleiding

Catechese - terugblik

De jongste groep (tot 8 jaar)

Afgelopen winter zijn we diverse malen bij elkaar geweest. Elke les startte met een gezamenlijke maaltijd. Hierna gingen we met elkaar luisteren naar Bijbelverhalen. Diverse thema's zijn aan de orde geweest. De schepping, licht, vuur en wind. De laatste bijeenkomst is afgesloten met een quiz, waar er voor iedereen een prijs was.

Mary-Ann

Jongerencatechese

Met de jongeren van de jongerencatechese (12 +) hebben we ons aan de hand van creatieve werk- en gespreksvormen beziggehouden met de verhalen over Mozes en de uittocht van het volk Israël uit Egypte, de exodus. Voor deze verhalen werd gekozen omdat het basis-Bijbelverhalen zijn die bovendien van groot belang zijn om ook christelijke feesten en geloofsinhouden (doop, Pasen, eucharistie) enigszins te begrijpen.



Als afsluiting van het jaar zullen we een bezoek brengen aan het Joods Historisch Museum óf het Bijbels Museum in Amsterdam.

Marta, Henk Jan en pastoor Louis

Vorming

Voltooid leven?

Op zondag 24 juni organiseert de parochie een themabijeenkomst over 'voltooid leven'. Deze term wordt gebruikt voor mensen die ernaar verlangen te sterven omdat verder leven voor hen geen zin meer heeft. Deze thematiek heeft veel aandacht gekregen toen, onder het vorige kabinet, een wetsvoorstel werd ingediend om dit mogelijk te maken.

Er zijn zowel verschillen als raakvlakken met euthanasie en sedatie, waarmee meer mensen ervaring hebben. Daarover zal het gaan, maar vooral over de vraag: wanneer ervaart men het leven als voltooid? Kunt u zich het gevoel erachter voorstellen en begrijpt u de wens om zelf te bepalen wanneer je sterft? Of juist niet? En hoe kun je hier vanuit gelovige perspectieven naar kijken en mee omgaan?



Pastor Marieke Ridder zal de bijeenkomst begeleiden. Zij heeft twintig jaar ervaring als geestelijk verzorger in verpleeghuizen, een wooncentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en een high-care hospice en is momenteel geestelijk verzorger van ziekenhuis Tergooi (Hilversum/Blaricum). In 2014 werd zij tot priester gewijd.



De bijeenkomst duurt van 12:00 uur tot ongeveer 13:30 uur. Het kerkbestuur zorgt dat er een kom soep en iets te drinken is. Wilt u zelf een boterham meenemen? Van harte welkom op 24 juni!

Roeping!?

Op woensdag 4 juli vindt in het Schoollokaal van de ORKA, Mariahoek 15, Utrecht een lezing plaats ter gelegenheid van het afscheid van Grete Verhey-de Jager als studentenpastor aan het Oud-Katholiek Seminarie. De lezing heeft als thema Roeping!?



Wat is roeping? Waartoe laat je je roepen en door wie? Wat zet je daarvoor op het spel? Dit speelt voor iedereen die zich oriënteert op haar of zijn rol in het leven. Of het nu om het ambt gaat, de roeping van een Christen algemeen, of nog breder. De theologie van Dietrich Bonhoeffer biedt bij uitstek aanknopingspunten om hierover na te denken.

De bijeenkomst wordt om 16:00 uur geopend met een column door pastor Grete, gevolgd door de hoofdlezing door Dr. Wim Dekker. Door (oud) studenten wordt een reactie gegeven waarna de zaal gelegenheid heeft om in discussie te gaan. De rector van het Oud-Katholiek Seminarie, Dr. Mattijs Ploeger, geeft een slotreflectie.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting. Toegang is vrij, vrijwillige bijdrage ter plekke mogelijk.

Aanmelden: ✉ p.b.a.smit@uu.nl

Leesgroep Onze Vader

In vijf bijeenkomsten bespraken we vanaf november het leerzame boek 'Avinoe. De joodse achtergronden van het Onze Vader'. Het boekje uit 2017 is een volledig herziene en geactualiseerde uitgave van het boekje 'Abinoe' (1985), geschreven door Marcel Poorthuis en Theo de Kruijf (†). Aan de hand van diverse joodse gebeden en even diepzinnige als lichtvoetige citaten uit de rabbijnse literatuur kregen we meer inzicht in de joodse gebedscultuur, die de achtergrond vormt van het 'Gebed des Heren'. Hoewel de schrijfstijl en de structuur van het boekje door de leesgroep soms als warrig werd beleefd, waren de gespreksavonden waardevol, o.a. door de uitwisseling van de vele opgedane inzichten en het onderlinge gesprek over ieders eigen ervaringen met dit bekende én ongekende gebed.

Pastoor Louis

**ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE
van de H. GEORGIUS te Amersfoort**

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
Zo 1 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 8 Eucharistieviering met jong & oud	Spreuken 3, 1-8	2 Korintiërs 8, 9-15	Marcus 5, 22-43 pastoor Louis
Zo 8 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 9 Schriftlezing & Gebed	Ezechiël 2, 1-7	2 Korintiërs 12, 1-10	Marcus 6, 1-6 lector Dorien
Zo 15 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 10 Eucharistieviering	Amos 7, 7-15	Efeziërs 1, 1-14	Marcus 6, 6b-13 pastoor Ward
Zo 22 juli; 10.00 uur Feest H. Maria Magdalena Eucharistieviering	Sefanja 3, 14-17	2 Korintiërs 5, 14-18	Johannes 20, 11-18 pastores Louis en Wessel Jan
Zo 29 juli; 10.00 uur zondag na Pinksteren 12 Eucharistieviering	Jesaja 63, 7-14	Efeziërs 3, 14-21	Marcus 6, 45-52 pastoor Annemieke
Zo 5 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 13 Eucharistieviering	Exodus 16, 2-15	Efeziërs 4, 17-25	Johannes 6, 24-35 pastoor Annemieke
Zo 12 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 14 Schriftlezing & Gebed	Deuteronomium 8, 1-10	Efeziërs 4,30 – 5,2	Johannes 6, 37-51 lector Judith
Zo 19 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 15 Eucharistieviering	Spreuken 9, 1-6	Efeziërs 5, 15-20	Johannes 6, 51-59 pastores Louis en Ward
Zo 26 augustus; 10.00 uur zondag na Pinksteren 16 Eucharistieviering	Jozua 24, 1-2 en 14-25 Inez	Efeziërs 6, 1-9 Ankie	Johannes 6, 60-69 pastoor Louis
Zo 2 september; 10.00 uur zondag na Pinksteren 17 Eucharistieviering	Deuteronomium 10, 12-21	Efeziërs 6, 10-20	Marcus 7, 1-8 (9-13) 14-15 (16-20) 21-23 pastoor Ward
Zo 9 september; 10.00 uur zondag na Pinksteren 18 Schriftlezing & Gebed	Jesaja 35, 4-7a	Jakobus 1, 17-27	Marcus 7, 31-37 lector Dorien
Zo 16 september; 10.00 uur Hoogfeest Kerkwijding Eucharistieviering	Genesis 28, 10-18	Openbaring 21, 2-5	Lucas 19, 1-10 bisschop Joris pastoor Louis
Zo 23 september; 10.00 uur zondag na Pinksteren 20 Eucharistieviering	Wijsheid 1, 1-7	Jakobus 3,16 – 4,6	Marcus 9, 30-37 pastores Louis en Wessel Jan
Zo 30 september; 10.00 uur zondag na Pinksteren 21 Eucharistieviering	Numeri 11, 24-29	Jakobus 4, 11-17	Marcus 9, 38-48 pastoor Louis

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B-jaar van het oud-katholiek lectionarium

Clara Gertrudis van Halteren

We hebben eind mei een heel gezellige middag gehad met elkaar in Soest; een kort verslag staat hieronder. We hopen natuurlijk dat de middag op 28 juni in Lunteren net zo gezellig is en dat het dan ook zulk mooi weer is.

Wat is de bedoeling? Om 13.00 uur een lunch met streekgerechten; één van de onmisbare onderdelen is ambachtelijk Jorisbrood. Wat we verder doen is afhankelijk van het weer, maar er van uitgaande dat het mooi weer is, gaan we naar de Goudsberg voor een bezoek aan het “Middelpunt van Nederland”, een kopje koffie bij restaurant de Goudsberg en, als we zin hebben, midgetgolf spelen.

Het is duidelijk dat Clara graag op stap gaat want voor donderdag 6 september staat een bezoek aan de zandsculpturen in Garderen gepland. Die dag gaan we eerst lunchen bij Frieda.

Aanmelden bij Mary-Ann

Uiteraard is iedereen welkom om mee te doen. (leden, geen leden, kennissen, mannen, verzin maar)

Clara in Soest



Op 16 mei hadden we de eerste buitenactiviteit van Clara; een lunch op ons terras en een bezoek aan “Het Gagelgat”. Er werd heel wat afgepraat; dat kan ook niet anders wanneer er 13 vrouwen bij elkaar zitten. Zelfs de interactieve rondleiding bleek overbodig; er waren de nodige ervaringsdeskundigen die van alles over de boerderij en het erbijhorende erf wisten.

Wilma

Senioren

Op 30 mei organiseerden we voor de laatste keer in deze vorm de seniorendag. In de loop van de jaren zijn al veel mooie, historische en inspirerende plekken bezocht. Deze keer ging de trip op een zeer zonnige dag naar het mooie, landelijk aan de IJssel gelegen Gorssel. De naam van de plaats is verbonden met een beroemd republikein uit de 18^e eeuw, Joan Derk van der Capellen tot de Pol, die ook intensieve contacten onderhield met de onafhankelijkheidsbeweging in wat later de Verenigde Staten van Amerika zouden worden. Hella Haasse heeft een boek over hem geschreven: *Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern*. Maar onze aandacht richtte zich op andere dingen. Na een heerlijke koffie bij Loetje gingen we naar een van de twee resterende ambachtelijke touwslagerijen in Nederland, die van de familie Steenbergen, waar nu de vierde generatie ‘aan het grote wiel draait’. Deze vertelde met verve en enthousiasme over zijn vak, ook al beweerde hij niet zo graag en niet goed rondleidingen te verzorgen. In ons programma stond te lezen: “*Touw heeft een bijzondere eigenschap. De afzonderlijke vezels zijn misschien niet zo sterk. Maar samengebonden en –gevlochten heeft touw een*

enorme kracht. Daarmee is het een beeld van een gemeenschap vast verbonden in Christus en elkaar. Het is een totaal ander beeld dan de ketting die zo sterk is als de zwakste schakel. In een touw wordt ook de zwakkere vezel meegenomen en draagt bij aan de kracht van het geheel”.

Na een heerlijke lunch gingen we naar het interessante MORE, museum voor Modern Realisme. Er was de vaste collectie te zien, met schilderijen van mensen als Fernhout, Koch, maar ook Dumas, Helmantel en Ket. Allemaal mensen die op een bepaalde manier naar de werkelijkheid kijken en in realistisch geschilderde beelden de verborgen dimensie van de realiteit willen vangen. Daarnaast was er een prachtige fototentoonstelling onder de titel *Het trage lage land*. We zullen er makkelijk het gedicht van Marsman in herkennen: “*Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan, ...enz*”. Zoek het nog maar eens op; het heet “Herinnering aan Holland”. Een tentoonstelling als een ode aan de verborgen schoonheid, en kwetsbaarheid, van Nederland. We sloten af met een glaasje fris en gesprek in het café van het museum. Het was een mooie gevulde dag.

Dank aan allen die op welke wijze ook hebben bijgedragen aan het welslagen van dit seniorenuitje.

Namens de Bezoekgroep, Ward

Carpool



Op de laatste gemeentevergadering kwam Monique met het voorstel een carpool op te zetten. Parkeren bij de kerk valt niet altijd mee; er zijn niet veel parkeerplaatsen. Het voorstel was; ga naar een plek¹ waar het makkelijker parkeren is en parkeer daar de auto. Om 9:20 uur dan samen in zo min mogelijk auto's naar de kerk.

Het kerkbestuur is bereid te zorgen dat er drie parkeerplaatsen gereserveerd blijven voor de carpool. U vindt de vertrektijd misschien vroeg, maar dat komt omdat diverse gemeenteleden om 9:30 uur aanwezig moeten zijn. Het is niet de bedoeling om iedere week te melden of u wel of niet komt. De standaard wordt:

om 9:20 uur niet aanwezig dan bent u te laat voor de pool.

Voelt u ervoor om aan dit systeem van carpool deel te nemen bel of mail dan naar Mary-Ann

Diaconaat

Voedselbank

Nog even een overzicht van de drie komende uitgiftedata door onze ambassadeurs Martine en Hans:

maandag 2 juli	voor de thuisblijvers in de zomervakantie
maandag 1 oktober	de herfstvakantie
woensdag 19 december	“Het Kerstpakket”

¹ bekend bij de redactie



Coördinator Cieka Galenkamp hield op zondag 3 juni een welsprekend en informatief verhaal over het ontstaan van de Amersfoortse Voedselbank, alsook over de achterliggende ideeën en de geheel eigen werkwijze, waarvoor ze in 2016 uit handen van koningin Máxima een Appeltje van Oranje ontvingen. Onze parochie blijft van harte betrokken bij dit diaconale werk, waarvan honderden volwassenen en kinderen in Amersfoort en omgeving helaas afhankelijk zijn.

In het verlengde daarvan brengen we graag de volgende vacatures onder uw aandacht:



VOEDSELBANKEN.NL
Amersfoort

ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN VOEDSELBANK

De Voedselbank Amersfoort is gevestigd in Amersfoort aan de Argonweg 10. Met de voedselbanken in Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel wordt intensief samengewerkt. De Voedselbank Amersfoort verstrekt wekelijks ongeveer 500 voedselpakketten aan ongeveer 1600 personen, waarvan ongeveer 600 kinderen tot 18 jaar zijn.

De voedselbank wordt actief gesteund door ondermeer kerkelijke instanties, bedrijven en particulieren. Ongeveer 130 vaste, enthousiaste vrijwilligers vormen de motor waar de Voedselbank op draait. Mensen met een groot hart en die het belangrijk vinden om anderen die het minder goed getroffen hebben, te helpen. Zij krijgen hiervoor geen vergoeding. De voedselbank Amersfoort is regelmatig op zoek naar vrijwilligers. Zo ook nu.

Nu zijn wij op zoek naar logistiek-, magazijn-, kantoor- en receptie-medewerkers alsmede een klusjesman.

De **Logistiek-Medewerker** neemt goederen in ontvangst, controleert deze op houdbaarheidsdatum, neemt de temperatuur op bij bijv. diepvries en vers, houdt diverse administratieve zaken op logistiek gebied bij en onderhoudt de contacten met leveranciers. Ook plant hij/zij de vele ritten in van onze twee bussen.

De **Magazijn-Medewerker** zet de ontvangen goederen in de stellingen, houdt bij wat besteld moet worden en zorgt dat de producten klaar staan om de voedselpakketten te vullen.

Heeft u belangstelling om vrijwilligerswerk te doen bij de Voedselbank?

Stuur dan een mailtje naar VFA-kantoor@voedselfocusamersfoort.nl

Nadere informatie kunt u vinden op www.voedselbankamersfoort.nl

Jubileum Sint Paulus

Op zaterdag 30 juni viert de Bisschoppelijke Commissie *Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland* haar 50-jarig jubileum met een benefietconcert "HET LEVEN" in de parochiekerk aan de Ruysdaelstraat 39 in Amsterdam, aanvang 16.00 uur. Met liedjes en liederen van o.a. Wim Sonneveld, Jules de Corte, Franz Schubert en Giuseppe Verdi vertolkt door Gertjan Arentsen, bariton en James Pollard, accordeon. Dit concert wordt gevolgd door de viering van de vespers van de feestdag van de HH. Petrus en Paulus ter gelegenheid van het 10-jarig bisschopsjubileum van Dirk Jan Schoon. Na afloop is er een samenzijn met een hapje en drankje.

De toegang is vrij, collecte na afloop van concert t.b.v. Missie Sint Paulus.

Aanmelding i.v.m. catering graag naar ✉ pbajsmi@gmail.com

Open Monumentendag 2018 "In Europa"



Graag wil ik, voor de vakantie begint, nog even uw aandacht vragen voor het volgende. Op zaterdag 8 september is het weer Open Monumentendag en stellen wij onze kerk open voor belangstellenden.

Het thema is dit jaar; In Europa.

Zonder vrijwilligers is het niet goed mogelijk gastvrijheid te bieden aan de vele belangstellenden die op zo'n dag onze kerk bezoeken. Vindt u het leuk een paar uurtjes als gastheer of gastvrouw onze kerk te vertegenwoordigen noteer 8 september dan vast in uw agenda. Uit ervaring weet ik dat het altijd een geweldige dag is met veel geïnteresseerden.

Parochianen die in het verleden hebben meegeholpen en de gastheren en gastvrouwen van Open Kerk zal ik begin augustus persoonlijk of per mail benaderen, maar wanneer u niet tot één van deze groepen behoort en het lijkt u toch leuk mee te werken kunt u zich nu vast bij mij opgeven.

Het gaat beslist niet om de hele dag maar slechts om 2 á 3 uur tussen 11:30 en 17:00 uur. Wanneer ik weet wie er allemaal mee werken maak ik een rooster, rekening houdend met ieders voorkeuren. Ik wens u een mooie zomer.

Petra

Amersfoortse kerken



Stadsdominee in Amersfoort

Diederiek van Loo is de eerste stadsdominee van Amersfoort. Ze is aangesteld vanuit de PKN Amersfoort om de komende jaren een verbindende rol in de stad te spelen en beschikbaar te zijn voor Amersfoorters die haar nodig hebben. Gelovig, niet-gelovig of halfgelovig.

'Steeds minder mensen gaan elke zondag naar de kerk, maar ze lopen wel rond met zingevings-vragen. Ik hoop een rol te kunnen vervullen voor deze geestelijk daklozen', zo zei de nieuwe stadsdominee tegenover het Algemeen Dagblad. Als parochie kennen we Diederiek van de gezamenlijke oogstdiensten, de vieringen van Aswoensdag en de jaarlijkse oecumenische viering in januari. Het kerkbestuur juicht haar bijzondere aanstelling toe en was daarom ook in vertegenwoordiging aanwezig bij haar inzegening op 12 mei.

Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!

Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 september vinden er ook weer de nodige activiteiten plaats.



Bij het ter perse gaan van dit nummer waren die echter nog niet bekend. Wel is het thema bekend en de achterliggende gedachte daarvoor.

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Vrede kun je leren

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.

Impact van oorlog

Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma's worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen onderling.

Springprocessie in Echternach



Op 22 mei heeft een groep(je) oudkatholieken weer meegesprongen in Echternach. Wilt u weten hoe het was? Vraag het aan mij, of één van de andere deelnemers. Of lees het verslag in nieuwsbrief 7.

Wilma

Concert(en)

Vrijdag 29 juni vindt er in de Kandelaar (Heiligenbergerweg 64, Amersfoort) een concert plaats van Marjon Strijk, sopraan en Kees van Houten, organist. Op het programma staat muziek van Bach, Purcell en Brahms.



Het concert begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 21:15 uur. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte. Er zijn ook een hapje en drankje om na het concert nog even na te kunnen praten.

Meer informatie: www.kandelaar-amersfoort.nl

Op zaterdag 7 juli om 20:00 uur vindt het traditionele zomerconcert van het AJO in de St. Franciscus Xaveriuskerk plaats. Als solist zal Carel Kraayenhof op bandoneon optreden. Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Vier het leven en Lionsclub Eemstad, die het mogelijk maken dat ouderen uit Amersfoort en omgeving naar het concert kunnen komen, voor wie dat anders onmogelijk zou zijn geweest.



In samenwerking met Restaurant Merlot biedt het AJO u een voordelig diner+concert arrangement aan (het AJO wordt er extra financieel door gesteund).

Toegangsprijzen: volwassene € 16,- | t/m 18 jr en CJP € 13,50 | t/m 14 jr gratis. (meer informatie www.ajo-amersfoort.nl)

Vakantietips

Nog even kort de OK zomerkampen:

Zeilkamp

Het Zeilkamp is er voor iedereen van 18 jaar en ouder en is dit jaar van 4 juli t/m 8 juli en de kosten zijn €95.

Landkamp

Het Landkamp is het grootste en gezelligste kamp! Samen met andere kinderen van 8 t/m 14 jaar beleef je een fantastische week. Het Landkamp is dit jaar van 21 juli t/m 28 juli. De kosten voor Landkamp zijn €75 per deelnemer.

ZAK

Het ZAK, oftewel ZomerActiviteitenKamp, is er voor iedereen van 15 t/m 19 jaar. Het is een week waarin je verstedeld zult staan van allerlei verschillende activiteiten die we gaan doen. Dit jaar van 28 juli t/m 4 augustus.

En voor maar €120 ben je erbij!

Aanmelden voor alle kampen via de website: okjeugdkampen.nl

Meer informatie is nog te vinden in de vorige twee nummers van dit blad.

Heilige huizen *Wandelgids religieus erfgoed Amersfoort*

In de goed bewaarde binnenstad van Amersfoort zijn veel interessante gebouwen en plekken te vinden die tot het eeuwenoude religieus erfgoed behoren. Het is de moeite waard om die eens langs te lopen; dat kan in anderhalf tot twee uur. Deze handzame gids biedt een duidelijke route en boeiende achtergrondinformatie.

Plattegrond van 1588

Voorin kun je een stadsplattegrond met de route uitklappen, maar achterin zit er nog een. Dat is de vogelvluchtkaart van Braun en Hogenberg uit 1588.

Het is verrassend om op een plattegrond van vijfhonderd jaar geleden te lopen; in welke andere stad lukt je dat?

Indrukwekkende foto's

De oude tekeningen en foto's komen van Museum Flehite en Archief Eemland, de foto's van nu zijn gemaakt door de monumentenfotograaf Jos Stöver. Jos maakt met zijn drone ook indrukwekkende panorama's. Zowel de Heilige-Georgiuskerk als het Oud-Katholiek Seminarie zijn opgenomen.

Over de schrijvers:

Jacques Koekkoek is gids van het Gilde Amersfoort en heeft een wandeling ontwikkeld over de Moderne Devotie in de stad. Gerard Raven maakt zijn eigen wandelingen op verzoek, als hij tijd heeft naast het werk als conservator van Museum Flehite. Zo ontstond het idee om een gids over alle religieus erfgoed te schrijven.

Het boekje² is voor €9,95 bij onder andere VVV Amersfoort te koop.

Wandeling boeken? Wie het leuk vindt om met een gids de route te lopen kan boeken via www.gildeamersfoort.nl.



De Oud-Katholieke Kerk van Nederland



Wat geloven Oud-Katholieken nu eigenlijk? Wat is de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk? Hoe zit het met liturgie en spiritualiteit? Wat maakt kerkstructuur nu uit, en waarom is deze kerk oecumenisch zo actief? Je weet wel ongeveer wat de Oud-Katholieke Kerk is, of je weet het niet, maar wilt je gaan oriënteren. Het nieuwe boek *De Oud-Katholieke Kerk van Nederland* biedt een degelijk uitgangspunt. Het maakt bovendien nieuwsgierig, zoals Trouw schreef: “Goede kans dat u dankzij Smit en zijn collega’s binnenkort eens wilt binnenglippen in een oud-katholieke eredienst”. Wie meer wil dan tekst alleen

krijgt door de vele illustraties in het boek ook een goed beeld van wat de Oud-Katholieke Kerk nu eigenlijk is en hoe haar leven eruit ziet.

² ISBN 978 90 820748 4 0

De redacteur zegt over het boek: “De Oud-Katholieke Kerk verbindt op een bijzondere manier schijnbare tegenstellingen: een beroep op de vroege ('oude') kerk en een grote openheid voor hedendaagse cultuur, een orthodoxe theologie, een 'hoge' liturgische traditie en een sterk oecumenisch engagement. Het is een kerk die clichés over wat katholiek is doorbreekt en zo voor protestanten en katholieken een uitdaging vormt. Dit boek is geschreven met een breed publiek op het oog, maar biedt ook voor de geschoolde theoloog een degelijke oriëntering.”

De auteurs (en hun specialisme) zijn: Mattijs Ploeger (geloofsleer), Wietse van der Velde (geschiedenis), Koenraad Ouwens (liturgie), Remco Robinson (spiritualiteit en praktijk), Jan Hallebeek (kerkelijk recht) en Peter-Ben Smit (oecumene en redactie van de bundel).

Het boek is verkrijgbaar via de webshop van het bisschoppelijk bureau of bij boekhandel ³ en kost € 14,99.

Agenda				
juni				
zo	24	12.00	Joriszaal	Voltooid leven (zie blz. 11&12)
			Elders	Joris op 't Zand komt uit
do	28	13.00	Lunteren	Uitje Clara (zie blz. 14)
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed (laatste voor de zomer)
vr	29	20.00	De Kandelaar	Concert (zie blz. 19)
za	30	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		16.00	Amsterdam	Jubileum Sint Paulus (zie blz. 17)
juli				
zo	1	10.00	Kerkgebouw	Viering met jong en oud/laatste inleverdag Voedselbank voor de zomerbijdrage
wo	4	16.00	Utrecht	“Roeping!?” (zie blz. 12)
			Elders	Zeilkamp t/m 8 juli (zie blz. 19)
do	5	10.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
		19.45	Kerkgebouw	Laatste koorrepetitie voor de zomervakantie
za	7	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
vr	13	18.30	Kerkgebouw	Taizéviering
za	14	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	15	18.00	Elders	Huiskring (afsluiting seizoen)
za	21	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
			Elders	Landkamp t/m 28 juli (zie blz. 19)
zo	22	10.00	Kerkgebouw	Feest H. Maria Magdalena (zie blz. 7)
za	28	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
			Elders	ZAK(amp) t/m 4 augustus (zie blz. 19)
augustus				
za	4	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
za	11	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur

³ ISBN 978 90 239 5230 5

augustus (vervolg)				
wo	15	15.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
za	18	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
za	25	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 14.00 uur
september				
za	1	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	2			Sluiting kopij Joris op 't Zand
wo	5	10.30	Joriszaal	Redactievergadering
do	6	12.30	Garderen	Uitje Clara (zie blz. 14)
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed (eerste na de zomer)
za	8	11.00	Kerkgebouw	Open Monumentendag (zie blz. 17)
wo	12	15.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
do	13	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	15	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	16	10.00	Kerkgebouw	Feestelijk viering 3 jubilea (zie blz. 5 & 7)
			Hal	Joris op 't Zand komt uit

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>

Landelijk: <http://okkn.nl/>

Redactie Joris op 't Zand:

L.C.(Louis) Runhaar, L.O.(Ben) van 't Erve en
mw. W.A.M.(Wilma) van Oevelen-Eijkelboom.

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Kopijsluiting: 2 september

Administratie:

Birkstraat 102

3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Oud-katholieke parochie Amersfoort

Joris op 't Zand

Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 201803